



Jaarverslag 2016

Het jaar 2016 ligt inmiddels alweer een tijdje achter ons. Een goed moment om terug te kijken op wat we allemaal voor Gambia hebben kunnen doen met onze vereniging in 2016. In dit jaarverslag willen we u een zo goed mogelijke indruk daarvan geven. We hebben weer veel spullen kunnen verzenden en daarnaast is er ook in Gambia bij de verschillende projecten veel werk verzet. Daarvoor willen we u in de eerste plaats bedanken, want we hebben dit kunnen doen dankzij al onze donateurs, sponsors en alle anderen die ons en de projecten in Gambia een warm hart toe dragen.

Om een indruk te geven van wat er het afgelopen jaar allemaal is gebeurd willen we daar in chronologische volgorde doorheen lopen.

In het begin van het jaar zijn we verder gegaan waar we in 2015 mee eindigden: het versturen van hulpgoederen voor de kinderen en de gehandicapten in Gambia.

In totaal hebben we in 2016 meer dan 100 bananendozen verzonden naar Gambia, verdeeld over 6 zendingen. Al deze dozen gaan via "Stichting hulpgoederen naar Gambia" op de container naar Gambia. Na een reis van gemiddeld 5 weken komt de container aan in de haven van Banjul. Alle spullen worden in een loods van de stichting opgeslagen en verdeeld over de verschillende bestemmingen, waaraan de dozen zijn geadresseerd.

In februari zijn we gestart met de voorbereiding voor ons bezoek aan Gambia. Omdat we de speeltuin in maart wilden plaatsen, moesten we nog wel even wat regelen. In Gambia gaat dat soms niet zo simpel als hier in Nederland, maar dat is ook gelijk de uitdaging. Je moet gewoon over naar de zesde versnelling en geen haast hebben.

In maart zijn we drie weken in Gambia geweest, waar we veel hebben kunnen doen voor de kinderen. Op de Sinchu School hebben we in twee dagen de speeltuin kunnen inrichten, dit was een feest voor de kinderen. Sommige kinderen hadden nog nooit op een schommel gezeten, anderen hadden nog nooit een glijbaan gezien, maar kinderen leren super snel als het om spelen gaat. Met veel dankbaarheid hebben we naar de enthousiast spelende kinderen gekeken. Het is geweldig om de blijdschap van de kinderen te zien, daar doen we het voor!

Ook hebben we het nieuwe schoolgebouw aan de binnenzijde van nieuw stukwerk kunnen voorzien en hebben de vloer betegeld. Hierdoor kon ook in het nieuwe schoolgebouw les worden gegeven. Dit was hard nodig, want het aantal kinderen op de school is nu boven de 500 kinderen. De kinderen zijn verdeeld over zes klassen in twee shifts. De jongste kinderen in de ochtend en in de middag de oudere kinderen.

We hebben ook schriften, pennen, potloden en ander lesmateriaal ingekocht, en extra lesboeken voor de leraren. Voor de school in Sutusinjang hebben we ook lesmateriaal gekocht en extra materiaal voor de schooltuin.

Vereniging Geef voor Gambia



Bij de geboortekliniek van Marie Joof hebben we kraampakketten kunnen brengen die we in Nederland hebben gekregen van diverse jonge moeders.
Voor de werkplaats van Gabriel hebben we diverse speciale braces en loopkrukken kunnen leveren.

Na terugkomst in Nederland stonden er alweer veel spullen klaar van Basco. Zij hadden het magazijn opgeruimd en dit bij Brigit neergezet. Brigit is ons contact persoon bij bv Basco. Dit waren vooral spullen voor de werkplaats van Gabriel voor gehandicapten. Naast braces waren er complete rugkorsetten en kunstbenen. Super materiaal voor de mensen daar.

In september stonden we weer op de kunstmarkt in Linschoten. Na een dag pannenkoeken bakken hadden we een mooie opbrengst voor onze projecten in Gambia. In totaal toch ruim tweehonderd euro en 12 pons pakken pannenkoekenmix weggebakken.

Begin oktober zijn we op verzoek veel extra verbandmateriaal gaan verzenden naar Gambia. Deze spullen zijn voor de gewone mensen daar eigenlijk niet te krijgen.

In november zijn we naar Gambia gegaan om het nieuwe gebouw bij de Sinchu Alhegie af te maken. In samenwerking met de gemeenschap zijn de buitenmuren gepleisterd en geschilderd. De smid heeft de nieuwe kozijnen en deuren gemaakt. Wij hebben alle materiaal gekocht en zij hebben alles zelf gemaakt. Door deze mooie samenwerking heeft het school gebouw ook waarde voor de gemeenschap.

Voor de gehandicapten kliniek hebben we een ruimte om laten bouwen tot opslag /verkoopruimte. Nu kan Gabriel de spullen uitstallen voor de patiënten die bij hem komen en ze veel sneller helpen. Hiervoor wist hij vaak niet goed wat hij allemaal voor materiaal had en waar, waardoor het soms weken duurde voordat hij iemand van de benodigde hulpmiddelen kon voorzien en moest iemand daardoor vaak een extra keer op en neer reizen naar Banjul, wat voor veel mensen (te) kostbaar is.

Nadat we verleden jaar afscheid hadden genomen van de Old Yundum school, waren we op zoek naar een kleine kleuterschool (kinderen van 3 tot ± 7 jaar) om te steunen. Samen met Marloes, onze coördinator in Gambia, hebben we deze gevonden. De school ligt wat verder van de bewoonde wereld in een klein dorp. Een leuke school met 75 kinderen, verdeeld over twee klassen. Bij deze school wordt er lesgegeven door een leraar die geen salaris ontvangt, maar het doet uit liefde voor onderwijs en voor de kinderen. Hij werkt voor een kleine vergoeding die de kinderen meenemen. Dan hebben we het in totaal over 1500 Dalasie in de maand, ofwel pakweg € 30,00!!! Gambia blijft ook ons nog steeds verbazen. Er is hier geen elektra en water! Zij waren bezig met het aanleggen van een waterput, maar helaas was het geld op. Hierdoor lag het werk al even stil. Door een kleine gift van onze kant is het werk afgemaakt en heeft de school nu water uit een echte waterput.

Voor de Sutusinjang school hebben we een hele boodschappenlijst afgewerkt. Van A1 vellen tot zeep voor de toiletten en alles wat daar tussen ligt. In maart 2017 gaan we ook hier de plannen voor het aanleggen van een speeltuin verder uitwerken en deze hopen we dan te kunnen plaatsen in november 2017.

Dit alles hadden we niet kunnen doen zonder diverse donaties van uw kant. Wij zijn dan ook heel erg blij met een vaste donatie van een particulier. Zij hebben zich voor 5 jaar aan ons verbonden, om juist het onderwijs te kunnen blijven ondersteunen.

Vereniging "Geef Gambia een betere toekomst"
Veluwemeer 64, 3446JC, Woerden
Website: www.geefvoorgambia.nl
Email: geefvoorgambia@gmail.com

Inschrijving KvK: 57253021
IBAN: NL42RABO 0340744197
t.n.v. Geef voor Gambia
ANBI rsin 852502400

Vereniging Geef voor Gambia



Het was weer een bijzonder jaar voor de vereniging en voor ons als bestuur. We willen iedereen nogmaals bedanken uit de naam van de kinderen en alle volwassenen, die we hebben kunnen helpen in Gambia.

Het financieel verslag van 2016 vindt u in de bijlage.

Met vriendelijke groet,
Debbie, Joke, Gerhard en Fred