



## Jaarverslag 2017

Het jaar 2017 was een bijzonder jaar voor de vereniging. Niet in de eerste plaats door wat er in Gambia gebeurde, daar is in januari 2017 een nieuwe regering gekomen naar 22 jaar schrikbewind. Maar wel door de voorbereiding en de challenge zelf. Het was een mooie uitdaging, die dan ook in zijn geheel zeer is geslaagd. Daarvoor willen we u in de eerste plaats bedanken, want we hebben dit kunnen doen dankzij al onze donateurs, sponsors en alle anderen die ons en de projecten in Gambia een warm hart toe dragen.

Om een indruk te geven van wat er het afgelopen jaar allemaal is gebeurd, willen we daar in chronologische volgorde doorheen lopen.

Doordat Joke en Fred zijn verhuisd in de eerste maanden van 2017, heeft de hulp richting Gambia even stilgelegen tot eind februari. Toen zijn weer de eerste hulpgoederen verzonden via onze coördinator Marloes voor de kinderen en naar Gabriel voor de gehandicapte zorg. Het betrof vooral braces en harde schoenen voor de gipskamer. Extra loopkrukken en veel klein medisch materiaal voor de verschillende kleine klinieken meer dieper het land in.

Medio mei zijn we naar Gambia geweest om de projecten na te kijken en nieuwe op te starten. In de voorbereiding van dit bezoek waren er voor twee scholen speeltuin materialen gemaakt. Deze hebben we tijdens ons bezoek geplaatst samen met de lokale bevolking. In Sutusinjang betrof het schommels en een glijbaan. In Tawuto hebben we schommels, glijbaan en in samenwerking met een andere sponsor, een klimrek kunnen plaatsen. Voor alle scholen zijn ook weer de benodigde lesmaterialen gekocht.

Voor de keuken in Sutusinjang zijn extra borden, grote schalen en benodigdheden om te koken gekocht.

In Sinchu hebben we werkafspraken kunnen maken om weer twee klaslokalen te betegelen en het kantoor, dat werk werd direct in juli tijdens de schoolvakantie uitgevoerd. We hebben gekozen voor zwart-wit gemêleerde tegels. Tevens wordt er een veranda gemaakt van een meter voor het gebouw langs. Nadat het werk was voltooid zag het er netjes verzorgd uit.

Ook hebben we daar de schommels verbeterd door weer met ouderwetse kettingen te gaan werken in plaats van zwaar zeil touw. Dit bleek in het gebruik toch te slijtage gevoelig. Voor Sinchu zijn ook de nodige lesmaterialen gekocht en uitgedeeld aan de kinderen. Voor de leraren hebben we weer extra grote vellen papier gekocht voor administratief gebruik maar ook voor in de klaslokalen.

Ja, administratie: alle namen van de kinderen per klas, leraren-, lesroosters, maar ook schoolreglementen ed., worden nog steeds op grote vellen papier gezet. Dit gebeurt niet alleen op Sinchu, maar nog op vrijwel alle scholen in Gambia.

Oorzaak: geen stroom op de school en geen pc (kennis) om dit digitaal te kunnen doen.

In juni zijn er weer volle bananen dozen verstuurd naar Gambia met babykleding, braces, kinderschoenen en extra pakketten incontinentiemateriaal, kraampakketten, maandverbanden ed.

# Vereniging Geef voor Gambia



Ook zijn we begonnen met de voorbereiding van de challenge en het ophalen van sponsorgelden voor de auto. Deze is later is verkocht in Gambia, waarbij de opbrengst terugvloeit in de Vereniging. We zijn gestart met workshops Yoga, appeltaarten gebakken, diverse bedrijven kennissen en vrienden aangeschreven. Ook de publiciteit gezocht voor stukjes in de plaatselijk krant. Dit alles heeft erin geresulteerd dat we de aanschaf van de auto terug hebben kunnen betalen uit de diverse sponsorgelden.

Inmiddels waren er ook veel spullen binnengekomen. Deze moesten allemaal mee in de auto, we waren immers een humanitaire challenge die naar Gambia reed.

Het was een prachtige reis, waarbij we veel voor de vereniging hebben kunnen doen. Door de vele aandacht via FB en waarbenjij.nu kwamen er nog diverse sponsoringen binnen voor specifieke doelen. Tijdens de Challenge hebben we alle spullen die we mee hebben genomen in de auto, uitgedeeld aan de scholen en klinieken. Veelal onderweg in Mauritanië en Senegal.

Prachtig is het dat zoveel mensen met ons meeleeften en dat het ook nog eens een mooi sponsor resultaat opleverden.

Tijdens de reis hebben Debbie en Joke de lier en de opbouw voor de waterput van Tawuto kunnen betalen uit een gelabelde gift vanuit de challenge.

Daarna zijn we gelijk gestart met de omheining van de moestuin en bananentuin in Sutusingang. Ook het betegelen van de laatste twee lokalen van Sinchu hebben ook voor het eind van 2017 kunnen laten uitvoeren en betaald vanuit de opbrengst van de Challenge. Toen was er nog geld over om meubels voor de nieuwe klaslokalen van Tawuto te kunnen laten maken.

Een uitgebreid financieel verslag van 2017 vindt u in de bijlage.

Het was weer een bijzonder jaar voor de vereniging en voor ons als bestuur. We willen iedereen nogmaals bedanken uit de naam van de kinderen en alle volwassenen, die we hebben kunnen helpen in Gambia.

Met vriendelijke groet,  
Debbie, Joke, Gerhard en Fred